

# DE BERDEREN EN DE RICHEL'S

**De berderen, zij vormen het heiligdom en het allerheiligdom.**

***1 kor 3:16 “Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de Geest Gods in u woont”***

***epe 2:20-22 “... tot een heilige tempel in de Heere ... een woonstede Gods ...”***

***hebr 3:6 “Christus als de Zoon over Zijn eigen huis; wiens huis wij zijn”***

Dit worden wij of zullen wij worden wanneer wij volkomen op Hem afgestemd zijn door te letten op Zijn Woord en Zijn Heilige Geest, opdat Gods heilige Geest de leiding zal nemen over onze gedachten, handelingen en ons hart. Ons hele wezen, onze spraak, onze ogen zullen gericht worden om het licht van de Hemelbruidegom uit te stralen.

De berderen zijn van sittimhout gemaakt en overtrokken met goud, ze staan elk op 2 zilveren voetjes en omsluiten het heiligdom en het allerheiligdom; lees ***exo 26:15-30***.

Wij lezen over “staande berderen” elk levend lid van het lichaam van Christus is geworteld in Hem: ***1 kor 12:27 “En gijlieden zijt het Lichaam van Christus en leden in het bijzonder”***

Wij waren eerst allen afgeweken en onnut geworden gelijk dat sittimhout, maar door het zwaard van het Woord Gods en Zijn Heilige Geest zijn wij gekapt van onze natuurlijke wortels.

***hebr 4:12 “Want het Woord Gods is Levend en krachtig gelijk een tweesnijdend zwaard”***

***gal 5:1 “Staat in de vrijheid, waarmede Christus u heeft vrijgemaakt”***

***rom 11:20 “... en gij staat door het geloof”***

***col 2:7-9 “geworteld en opgebouwd in Hem en bevestigd in het geloof”***

Alles begint eerst met Christus en ik, onze devotie en onze dagelijkse omgang met Hem moet een vaste kenmerk van ons worden dan zal het gaan naar de andere berderen. Laat ons leven nu zijn waar liefde en dankbaarheid, blijdschap en vrede woont want ***rom 14:17-19 “Het Koninkrijk Gods is gerechtigheid, vrede en blijdschap door de Heilige Geest”*** Wij moeten niet op het sittimhout zien, maar op het goud waarmede God het sittimhout bekleedt. En zo wil God ook dat zijn gemeente zich aan de wereld vertoont.

En het was juist dit goud dat in de gemeente van Laodicea ontbrak [*opb 3:17-18*] daarom raadt Jezus de gemeente aan om dit van Hem te kopen. Hij wil onze armoede ruilen voor Zijn rijkdom en onze naaktheid voor Zijn klederen. Hij staat aan de deur van onze harten en de sleutel in het slot is onze wil. Wat doen wij?

***opb 3:20 “Zie ik sta een de deur en ik Klop; indien iemand Mijn stem zal horen en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen en avondmaal houden ...***